

1) Een virtuele rondleiding in de Koninklijke Botanische Tuinen van Kew, Londen.

*Verrassende verhalen over de mooiste botanische Tuinen in de wereld.



Deze prachtige tuinen die in 2003 geregistreerd werden als wereld erfdeel door Unesco tellen niet enkel 250 jaren interessante geschiedenis, maar zijn ook een wetenschappelijke institutie die ijvert voor de conservatie van talloze plantensoorten op aarde.

Laat je inspireren door verhalen over bekende botanisten van het Brits Imperium, het kleinste koninklijk paleis in Engeland, de brandstichting door suffragettes in hun strijd voor vrouwenstemrecht, gigantische waterlelies, prehistorische palmvarens en planten die kanker kunnen genezen. Ontmoet 'de eenzaamste vrijgezel ter wereld' en neem een kijkje in het arboretum.

2) Een bezoek aan de St. Paul's Kathedraal in Londen

*Het meesterwerk van de genie-architect Christopher Wren.

Op Ludgate Hill, het hoogste punt van het hedendaags financieel centrum van Londen (the City) rijst de St. Paul's Kathedraal, het belangrijkste anglicaanse gebouw van het bisdom Londen.



Leer hoe deze rijkelijke barok kathedraal gevormd werd tijdens zijn 35 jaren bouw in een anders heel protestants land. Wat gebeurde er tijdens de Tweede Wereld Oorlog met dit historisch monument? Laat je rondleiden bij de mooiste kunstwerken in de kathedraal, luister naar het 17 e -eeuws orgel van Pater Schmidt en neem een kijkje in de crypte waar belangrijke Engelse oorlogsleiders begraven liggen...

3) Peter Paul Rubens en Antoon Van Dyck in Londen

*Barok meesters van de turbulente Engelse Stuart tijd.

Hoor waarom de Antwerpse 17e-eeuwse Vlaamse Meesters in Engeland belandden bij het Britse koningshuis en wat politiek klimaat zij daar troffen net voor het uitbreken van de Engelse burgeroorlog. Wat waren hun opinies over de Engelsen?



Leer over de belangrijke meesterwerken die zij vervaardigden voor de Britse koningen, o.a. de prachtige plafondschilderingen van Rubens voor het Paleis van Whitehall; en de propaganda portretten voor koning Karel I door Antoon van Dyck. We kijken ook naar enkele mooie werken uit de National Gallery en de invloed

die beide kunstenaars nalieten op latere generaties van Engelse kunstschilders.

4) De Engelse Tuin geschiedenis.

*Een kijkje naar de 500 jaren geschiedenis en de ontwikkeling van de bekendste Engelse tuinen.



Laat je meevoeren op een mooie historische reis beginnende met de gestructureerde Tudor tuinen. Leer over de invloed die de Europese renaissance tuinen hadden op de 17e -eeuwse Engelse Stuart tuinen, het ontstaan van de typische Engelse grote landschapstuinen in de 18 e eeuw, de eerste exotische publieke bloementuinen onder invloed van koningin Victoria. Wie vond de eerste grasmachine uit? Geniet van de prachtigste tuinen en landhuizen in Engeland en leer iets meer over de meest invloedrijke Engelse tuinarchitecten, de geniale pioniers die deze ontworpen hebben.

5) Vier meesters uit de 17 e -eeuwse Lage Landen: Rembrandt, Rubens, Van Dyck and Teniers

*Boeiende verhalen over 4 grote meesters uit de 17e -eeuwse Lage Landen met focus op enkele prachtige kunstwerken in de National Gallery in Londen.

Een kijkje naar het levensverhaal van elke individuele kunstenaar. Wat hadden deze tijdgenoten met elkaar gemeen en waarin verschilden ze? Welke invloed hadden ze op elkaar en wat was modieus in de schilderkunst in de Lage Landen van de 17^e eeuw? Hoe kwamen deze kunstwerken van onze landgenoten in Engeland terecht?

6) Het Paleis van Hampton Court en het verhaal van de Tudors.

Een boeiend bezoek aan het indrukwekkende koninklijk paleis van de Tudors en Stuarts



Langs de rivier de Theems 20 km zuidwest van Londen ligt het indrukwekkende paleis van Hampton Court, gebouwd in de vroege 16^e eeuw in opdracht van Kardinaal Wolsey, dan geconfisqueerd door de beruchte Koning Hendrik VIII. Zijn 6 vrouwen zijn allen verbonden met het paleis. Zie prijs loze kunstwerken, hoor verhalen over weelde, plotten, verraad, en spoken die naar verluid nu nog rondwalen in de gangen van het paleis....

7) De Abdijkerk van Westminster

** virtuele talk over de koninklijke abdijkerk van Westminster door een Westminster Abbey-erkende Blue Badge gids.*



Westminster Abbey is een koninklijke kerk die meer dan 900 jaren geschiedenis kent, begraafplaats is van talloze middeleeuwse monarchen, bekende schrijvers, wetenschappers en componisten. Leer meer over de bekroningstroon, de flamboyante architectuur van de kerk met zijn prachtige waaiergewelven en zijn bijzondere schatten. Neem een virtueel kijkje in de vroeg-gotische kloosters van de oorspronkelijke katholieke monnikenorde die ontbonden werd tijdens de Reformatie van de kerk onder de Tudor koning Hendrik VIII.